

Kerkvensters



Kerkblad

Van hervormd en gereformeerd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No 24

Vrijdag 22 december 2023



Jezus is geboren,
God maakt de wereld Licht.
Goed nieuws in onze oren,
het straalt van ons gezicht!



Schrijf op wat er is bijgetekend...

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	... en je vindt het volgende woord:	

2	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■

anita engelen

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

22^{ste} jaargang No. 24

Vrijdag 22 december 2023

Meditatie

De wijzen uit het Oosten.

‘... kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.’
(Mat. 2: 1b, NBV)

‘... kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het Oosten. (Mat. 2: 1b, Bijbel in Gewone Taal)

Als Oosterlingen zijn wij er maar wat ‘wies’ mee dat de wijzen uit het Oosten kwamen. Uit de nieuwe vertaling zijn de wijzen echter verdwenen. De NBV vertaalt terecht het Griekse woord ‘magoi’ met magiërs. In vroegere vertalingen werd ook wel eens de naam koningen of wijzen gebruikt.

De traditie houdt het erop dat het er drie waren, dit omdat ze drie geschenken meenamen, maar er staat alleen maar een meervoud (het kunnen er dus net zo goed twee of acht zijn geweest).

De Bijbel in Gewone Taal kiest weer voor de oude vertaling van wijzen, maakt er echter nadrukkelijk wijze mannen van.

Maar stel je nu eens voor dat de wijzen die uit het Oosten kwamen geen mannen maar vrouwen waren geweest, dan was het Kerstverhaal waarschijnlijk heel anders afgelopen.

Vrouwelijke wijzen zouden niet zo eigenwijs zijn geweest, maar hadden gewoon, zoals ze gewend waren, de weg gevraagd. Zo zouden ze op tijd bij de stal zijn aangekomen. Daar hadden ze de os en de ezel linea recta uit de stal verwijderd. Ze hadden de boel schoon gemaakt en ze hadden natuurlijk geholpen bij de bevalling. Ze hadden geschenken bij zich gehad waar het Kind echt iets aan had, zoals luiers, kleertjes en een kinderwagen! Het Kind had dus niet in doeken hoeven te worden gewikkeld en was nooit in een kribbe gelegd.

Waren de vrouwen wijzen geweest dan hadden vandaag de dag heel veel prachtige Kerstliedjes geen bestaansrecht gehad. Weg was de romantiek van Kerst geweest! Achteraf gezien is het dus toch maar goed dat het wijze mannen waren die uit het Oosten kwamen!

Maar nu even serieus, willen wij weer dat de wijzen uit het Oosten komen, of ze nu man of vrouw zijn, dan moeten wij weer opnieuw Kerst met Jezus vieren. Want Kerst zonder Jezus is pas echt Kerst-mis!

Ds. Henry Dorgelo

Leesrooster

Za.	23 dec.	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER
Zo.	24 dec.	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God
Ma.	25 dec.	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis
Di.	26 dec.	Psalm 96	Zing voor de HEER
Wo.	27 dec.	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen
Do.	28 dec.	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem
Vr.	29 dec.	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig
Za.	30 dec.	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!
Zo.	31 dec.	Psalm 45	Een liefdeslied
Ma.	1 jan.	Psalm 99	Nieuwjaarsdag
Di.	2 jan.	Maleachi 3:1-5	
Wo.	3 jan.	Maleachi 3:6-12	
Do.	4 jan.	Psalm 72	
Vr.	5 jan.	Jesaja 60:1-9	
Za.	6 jan.	Jesaja 60:10-22	Driekoningen
Zo.	7 jan.	Marcus 1:1-13	De zondag van de doop
Ma.	8 jan.	Jesaja 61:1-11	
Di.	9 jan.	Jesaja 62:1-12	
Wo.	10 jan.	Romeinen 12:1-8	
Do.	11 jan.	Romeinen 12:9-21	
Vr.	12 jan.	Romeinen 13:1-10	



Kerkdiensten

Zondag 24 december 4^e Advent



Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: **Ds. H. Dorgelo**
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. B. Dubbink
Mw. I. Noeverman

Vinkenbuurt

10.00 uur: **Mw. H.J. Dekker-Averesch, Vriezenveen, m.m.v. Herbert Kippers en Angela Brouwer op trompet**
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

20.00 uur: **Ds. H. Dorgelo, Kerstnachtdienst m.m.v. Kleinkoor Vinkenbuurt**

Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Na de dienst is er warme chocomelk en wat lekkers

Ommen Samen kerk

Vanaf 22.30 uur: **Kerstmuziek**
23.00 uur: **Ds. H. Dorgelo, Kerstnachtdienst m.m.v. van 3 muzikanten, zie poster vorige Kerkvensters**
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink
Gastdames/-heer: Mw. M. Dunnewind
Mw. J. Hofmeijer
Mw. J. Wermink
Dhr. A. Veurink

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: **Prop. Mw. M. van Schoonhoven, Barneveld**
Organist: Gerrit Hilberink
Ouderling van dienst: Dhr. E. Post
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent
Mw. T. Veurink-Altena

Witharen

10.00 uur: **Noaberdienst**
Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Ommen Samen kerk

21.30 uur: **Taakgroep Eredienst**

Maandag 25 december 1^e Kerstdag

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: **Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen**
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Dhr. W. ten Kate
Mw. R. van Lenthe
Mw. A. Pot

Vinkenbuurt

10.00 uur: **Ds. H. Dorgelo m.m.v. gelegenheidskoor**
Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Dhr. H.
Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Gereformeerde kerk

Ommen

08.30 en 10.15 uur: **Ds. W. den Braber, Vriezenveen**
10.15 uur: m.m.v. a-orkest SDG
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: 08.15 uur: Mw. G. van Es
10.15 uur: Mw. E. Martens
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heren: 08.15 uur: Dhr. G. Welink
Dhr. J. Slotman
10.15 uur: Dhr. en mw. Veerman

Witharen

10.00 uur: **Mw. G. Mateman**
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter

Dinsdag 26 december 2^e Kerstdag

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: **Ds. H. Dorgelo m.m.v. Ommer mannenkoor**
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. A. van der Snel
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Dhr. G. Hekman
Mw. M(ariëlle) Hekman
Mw. M(arry) Hekman

Gereformeerde kerk

Ommen

10.00 uur: Kinderkerstfeest

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 29 dec. 18.30 uur: Geen weeksluiting

Nijenhaghen

Vrijdag 29 dec. 19.30 uur: Geen weeksluiting

Zondag 31 december Oudjaarsdag

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Prop. C. van Dijk, Oldebroek

Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink
Mw. D. Willems

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo

Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

16.00 uur: Ds. H. Dorgelo

Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink
Gastheren: Dhr. J. Companje
Dhr. K. van Hulst

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma

Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdames: Mw. M. van Lenthe
Mw. H. Grootens-Slotman

Witharen

10.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk

Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

Hervormde gemeente

Ommen Samen kerk

10.00 uur: Zie Geref. kerk

Gereformeerde kerk

Ommen Samen kerk

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Onbekend
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Afgvaardigde Hg: Dhr. G. Vogelzang

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 5 jan. 18.30 uur: Dhr. K. Strooboscher

Nijenhaghen

Vrijdag 5 jan. 19.30 uur: Dhr. K. Strooboscher

Zondag 7 januari Epifaniezondag

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. H. Dorgelo, dopelingsdienst

Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Gastdames/-heer: Mw. G. Geerlings
Dhr. H. Veurink
Mw. J. Veurink

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen

Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. M. Hierink
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen in het buurthuis met koffie/thee en wat lekkers

Ommen Samen kerk Pand 25

09.30 uur: 10-erDienst

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten
Gastdames: Mw. A. Bolks
Mw. D. van Dorland

Ommen

09.30 uur:	Ds. B. Koster, Rouveen Dopelingendienst
Organist:	Onbekend
Ouderling van dienst:	Dhr. J. Slotman
Kindernevendienst:	Alle groepen
Online:	www.kerkomroep.nl
Gastdames:	Mw. A. Vedders Mw. H. van Dijk

Witharen

10.00 uur:	Mw. J. Teding-van Berkhout, Vroomshoop, Dopelingendienst
Organist:	Onbekend
Ouderling van dienst:	Mw. I. Bremmer

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 12 jan. 18.30 uur:	Dhr. J. Wieske
-----------------------------------	-----------------------

Nijenhaghen

Vrijdag 12 jan. 19.30 uur:	Dhr. J. Wieske
-----------------------------------	-----------------------

Bij de diensten

Adventsproject van de Kindernevendienst

In de adventstijd leven we toe naar het kerstfeest. Het thema van dit jaar is: Weet jij hoe laat het is? We ontdekken met de kinderen dat je niet alleen op de klok of de kalender kunt zien of het kerst is - je hebt ook verhalen nodig. Op een grote klok wordt elke week een verhaal zichtbaar gemaakt.

24 december Lucas 1:26-38

Het begint!
De engel Gabriël vertelt aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden.

25 december Eerste Kerstdag Lucas 2:1-20

Jezus is geboren!
Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die ervan horen.

25 en 26 december Diaconiecollecte voor Kinderen in de knel

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne, dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land. De veerkracht van de mensen daar is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen



voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee?
Van harte aanbevolen.

De diaconieën

Hervormde gemeente

24 december Diaconiecollecte voor Kinderen en Jongeren

Inleven in het kerstverhaal, Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen... Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.

De diaconie

Collecten

24 december	
Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie Prot. kerk Kinderen en Jongeren en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending
23.00 uur Kerstnachtdienst:	
Uitgangen:	Rode zak - Hervormde kerk Blauwe zak - Diaconie kerstproject KiA Help kinderen in Oekraïne de oorlog door!

25 december

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie KiA Werelddiaconaat Kinderen in de Knel en Kerk
Uitgangen:	Kerstpakketten Jonge Kerk / zending

26 december

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie KiA Werelddiaconaat Kinderen in de Knel en Kerk
Uitgangen:	Bloemenfonds / zending

31 december

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	Kerkelijke gebouwen / zending

7 januari

Ommen en Vinkenbuurt:	Diaconie en Kerk
Uitgangen:	PaKaN! / zending

Zondagskind

Ommen	
24 december:	Marit Hekman
25 december:	Simeon Pikkert
31 december:	Rik Stobbelaar
7 januari:	Simon Vloedgraven

Kinderoppas

Ommen	
24 december:	Sharon Hekman Samantha Zwanepol
25 december:	Doriene Boezelman Marjon Drost
31 december:	Jennie Dankelman Sandra Hulsmann
7 januari:	Marianne Hierink Gerjo Snijder

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

Collecten

24 december

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

25 december

Ommen

1^{ste} Collecte: Kerk in Actie:
Kinderen in de Knel
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Kerk in Actie:
Kinderen in de Knel
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

26 december

Ommen

1^{ste} Collecte: Kerk in Actie:
Kinderen in de Knel
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

31 december

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

1 januari

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

7 januari

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Diaconie
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

Kinderoppas

Ommen

24 december: Romy Dunnewind
Monique Welink
25 december 08.15 uur: Ellen van Gelder
10.15 uur: Karin Doldersum
Nelleke Heijink
Marloes Kassies
31 december: Anne Lotte Heijink
Marlies Veldman
7 januari: Romy Dunnewind
Marijke van Harten

Witharen

24 december: Marrie Noordegraaf
Jannie Bouwhuis

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Vegter-Evertse
Dhr. H. Kamphuis
Dhr. B.J.H. Klomp
Mw. J. Nijhuis-Veurink
Dhr. W.A. van Ree
Dhr. G.W. Roddenhof
Mw. W. Verboom-de Boer
Mw. A. Eggen
Dhr. H. Lammerink
Mw. T. Wignand-Bosma
Mw. J. van Elburg-Bouwhuis
Dhr. G.J. Paarhuis
Mw. G.H. van der Linde-Winters
Mw. G.M. Martens-Muis
Mw. A. van der Meulen-Sliekers
Mw. J. Stegeman-Morrenhof
Dhr. B.J. Bremmer
Mw. E.A. Borger-Boonstra
Dhr. G. Veld
Dhr. O. Huising
Mw. F. Spijkers-Boerman,
Mw. H.L. Schoemaker-Stoeten
Mw. F. Gerrits-Willems
Mw. H. Veldman-Gerrits
Mw. L. Streefland-van der Maas
Dhr. P. van Harten
Mw. D.J. Huisman-de Lange
Mw. H.J. Paarhuis-Fokkert
Mw. J. Olsman-Welink
Dhr. A.J. Hasselo
Dhr. J. Brinks
Mw. W. Geertman-Wennemars
Dhr. T.A.M. Evers
Mw. M. ter Horst-Ganzeboer
Dhr. J. Zweers
Mw. M.M. Zanting-Makkinga

We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.



Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo

✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op zondagmorgen 24 december is er een 'gewone' ochtenddienst. Wij lezen Lucas 1, 26-38. Dit gedeelte wordt de Annunciatie of de aankondiging van de geboorte van de Heer genoemd. Het thema van de Kindernevendienst is: Het begint. De wekker gaat af en het is tijd om te beginnen.

Om 23.00 uur is er de traditionele Kerstnachtdienst. Wij hebben met de werkgroep geprobeerd om er een bijzondere viering van te maken, waarin oude en vertrouwde Kerstgedachten zullen worden gedeeld, maar waar ook ruimte is voor verrassende nieuwe elementen. Het thema is dan ook: Kerst keert alles om! Wilco Dijk, Tom Visser en Mariëlle van der Veen verlenen hun muzikale medewerking. Na de dienst is er chocolademelk bij de kerstklanken van SDG.

Tweede Kerstdag is er een Kerstviering met het Ommer mannenkoor.

Op 31 december is ook weer een gewone ochtenddienst. In de middag om 16.00 uur is er dan een oudjaarsdienst waarin Psalm 90 en het lied 'Uren, dagen, maanden' centraal zullen staan.

Op nieuwjaarsmorgen is er dan tenslotte de nieuwjaarsdienst in de Gereformeerde kerk, waarin wij elkaar 'Heil en Zegen' willen toewensen.

Bij de diensten in de Vinkenbuurt

Op 24 december is er om 20.00 uur een Kerstnacht(avond)dienst in Vinkenbuurt. Het koor o.l.v. Diny Bijker zal hieraan haar medewerking verlenen.

Op Kerstmorgen mag ik dan voorgaan in een 'gewone' Kerstviering. Een gelegheidskoor o.l.v. Willemien Gerritsen zal aan deze dienst haar medewerking verlenen. Ook deze diensten zullen gewoon zijn, maar toch ook weer niet. U ziet dat ik mij met de komende feestdagen niet hoeft te vervelen! Iedereen van harte welkom

Meeleven

Op zaterdag 9 december is in de leeftijd van 82 jaar overleden, Frederik Jan Hesselink. Freek, zoals de meesten hem kennen. Na een dankdienst voor zijn leven, die werd gehouden in de Hervormde kerk, hebben wij hem op 14 december begraven bij zijn vrouw op Laarmanshoek. Wij bidden om de nabijheid van onze Heer en Heiland voor zijn dochters Rita en Jeannette, de familie en allen die om zijn heengaan rouwen. Een in memoriam volgt in het volgende kerkblad.

Op zondag 10 december is in de leeftijd van 64 jaar overleden, Johan van der Kruk. Johan woonde samen met zijn vrouw

Dianne aan de Ferdinand Bolstraat. Na een dankdienst voor zijn leven in de Hervormde kerk hebben wij hem op vrijdag 15 december begraven op Laarmanshoek.

Wij bidden om kracht en de nabijheid van onze Heer en Heiland voor Dianne, zijn kinderen, kleinkinderen en allen die om zijn heengaan rouwen. Een in memoriam volgt in het volgende kerkblad.

Tot Slot ...

Bij het schrijven van dit kerkblad weet ik nog niet of ds. Jos Hoogstede het beroep dat wij op hem hebben uitgebracht heeft aangenomen. Mijn vrouw en ik hebben hem en zijn vrouw op vrijdag 8 december nog bezocht in Vlagtwedde. Wij hebben geprobeerd om iets te laten horen over hoe bijzonder Ommen wel niet is. Laten we hopen dat voor ons deze Kerst tenminste één wijze uit het (Noord) Oosten komt!

Ik wens u voor het nieuwe jaar veel Heil en Zegen!
Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen

✉ herv-coördinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op het moment van het verschijnen van dit nummer van Kerkvensters staan we net voor de Kerstdagen. We gaan de geboorte van onze Heer en Heiland herdenken en vieren. Met Hem gaan we als pelgrims op weg naar de Vaderstad. Het is altijd weer een verrassing wanneer er zich in de periode voor Kerst een pelgrim meldt die op die pelgrimstocht mee wil reizen en dat ook dit jaar op zijn eigen manier weer heeft aangegeven. Daar zijn we dankbaar voor...

Op de eerste Kerstdag hoop ik u 's morgens voor te gaan in een dienst met muziek en zang en een verkondiging over de blijde boodschap die de engelen brachten: 'Vrede op aarde'.

Jubilea

December is vanouds een maand waarin veel mensen in het verleden in het huwelijksbootje stapten. Vaak tegen het eind van de maand, die toch al volop feestdagen kent. Elkaar de liefde verklaren stond voorop, dat de datum voor het huwelijk gekozen werd aan het eind van het jaar had vaak belastingtechnische redenen, maar niet altijd...

Op 20 december was het 60 jaar geleden dat J. ter Horst en M. ter Horst-Ganzeboom getrouwd waren. Zij zijn dankbaar dat zij dit samen hebben mogen beleven. Onder Gods zegen hopen ze de tijd die hen gegeven wordt samen nog verder te gaan samen.

Op 18 december waren G. Steen en A. Steen-Zanting 55 jaar getrouwd. Zelf gaven ze aan dat zij het al een hele tijd vonden en zijn God dankbaar dat zij al zo lang samen mogen zijn. In het vertrouwen op God gaan zij onder zijn zegen verder op hun levensweg met allen die hen lief zijn.

Op 20 december waren J. Spierings en P. Spierings-van Pelt 50 jaar getrouwd. Zij zijn dankbaar dat zij het samen hebben mogen beleven en we wensen ook hen Gods zegen voor de toekomst op hun verdere levensweg.

Op 28 december hopen Peter en Paulien de Jonge-ter Brake ook 50 jaar getrouwd te zijn. Zij zijn dankbaar dat zij dit mogen meemaken. Er zal in bescheiden kring met kinderen en kleinkinderen een feestje worden gevierd, gezien de gezondheidstoestand van Peter. We hopen en bidden dat de chemokuren die hij opnieuw heeft moeten ondergaan goede uitwerking mogen hebben, zodat ze nog een aantal mooie jaren met kinderen en kleinkinderen voor zich mogen hebben. We wensen hen, ondanks alle moeiten die er zijn, toch een goede en mooie dag en Gods zegen voor de toekomst.

Zieken

Er hebben zich bij mij in de afgelopen periode geen nieuwe ernstig zieken gemeld vanuit onze wijk. Daar zijn we dankbaar voor. Allen die met ziekten, onderzoeken en kuren te maken hebben bidden we toe dat zij bovenal hun vertrouwen op God zullen stellen.

Kerst en jaarwisseling

Mede namens mijn vrouw Geppy wens ik u allen gezegende Kerstdagen en Gods zegen toe voor het komende jaar. Op het moment dat ik dit schrijf is het nog niet duidelijk of, en hoelang, ik nog in uw midden zal blijven in de wijk Zuid-Oost. Op het moment dat u dit leest zal bekend zijn of ds. Jos Hoogstede uit Vlagtwedde-Bourtange het beroep naar Ommen heeft aangenomen of daarvoor heeft bedankt... en zoals u weet: ik verleen op dit moment structurele bijstand in een vacante periode in Zuid-Oost. Wanneer ds. Jos Hoogstede het beroep heeft aangenomen zal die bijstand eindigen. Maar hoe het ook mag lopen, ook als hij het beroep aanneemt, zal ik met plezier met u allen ook het nieuwe jaar 2024 ingaan tot hij zijn ambt hier heeft aanvaard, waarbij we bidden om Gods zegen op het werk.

Ds. Hans Tiggelaar.

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma
✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra
✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Doopdienst

Op 31 december (jawel: een 'gewone' zondag) is er een doopdienst. We mogen de volgende kinderen dopen: June Horsman, dochter van Hermien en Richard Horsman en Ruben Bosch, zoon van Linda en Alfred Bosch en broertje van Joaz en Benjamin. Fijn om zo het jaar te mogen besluiten! De volgende doopdienst is op 25 februari.

Pelgrimsbloemen

Bijna traditioneel, maar elk jaar weer neem ik de bloemen van de onbekende pelgrim zo aan het begin van Advent dankbaar in ontvangst!

Mountainbiketocht

Er gebeurt veel in onze gemeente! Graag breng ik het mooie initiatief van ZWO met betrekking tot de mountainbiketocht op zaterdag 13 januari onder de aandacht. Zie de vorige Kerkvensters.

Voorbereidende avondlezing 'Wat is dan goed?'

Elders in deze Kerkvensters vindt u de aankondiging van de lezing door Trouw columnist Stevo Akkerman op donderdag 7 maart. Graag wijs ik op de 4 voorbereidende gespreksavonden. De eerste avond is op donderdag 18 januari

om 20.00 uur in De Kern. Ik ga er van uit dat wie mee wil doen het boek 'Wat is dan goed?' heeft aangeschaft. Wie mee wil doen kan zich bij mij opgeven vóór 1 januari. Begin januari ontvangen de deelnemers van mij een aantal vragen om over na te denken, alsmede de voor 18 januari te lezen hoofdstukken.

Studieverlof

Vanwege studieverlof ben ik in januari afwezig. Collega Wim den Braber neemt in dringende gevallen voor mij waar.

Wens

U allen wens ik mede namens Plonie gezegende Kerstdagen en ook alvast voor het nieuwe jaar alle goeds, samengevat in wat ik in mijn Groninger jeugd altijd hoorde: Veel heil en zegen! We vieren de komst van het Licht, Jezus Christus' Licht voor de wereld. Dat dit in deze donkere tijden ons tot bemoediging en hoop mag zijn!

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Pastoraat

Herman en Riek Jaspers mogen donderdag 28 december hun 50-jarig huwelijk vieren. Van harte gefeliciteerd! En ook voor de toekomst Gods nabijheid gewenst.

Er zijn nogal wat gemeenteleden in wijk 2 die weet hebben van gezondheidsproblemen die chronisch zijn. We hopen dat zij wijsheid mogen ontvangen om daar hun weg in te vinden en dat er ook mensen om hen heen blijven staan die hen liefdevolle en voortdurende aandacht blijven geven. Mensen zijn meer dan hun ziekte en pijn, hoe bepalend die ziekte ook is.

Contactpersonen, ouderlingen en ondergetekende kunt u altijd bereiken als u een gesprek wilt. We willen het oor zijn dat luistert en misschien samen met u in geloof een weg zoekt en hopelijk vindt.

Vlak voor de eerste zondag van Advent werd een prachtig boeket bezorgd in Vriezenveen. Met daarbij een kaartje waarin ons door een pelgrim shalom werd gewenst. Dank daarvoor.

Ik wijs u nog even op de diensten op eerste Kerstdag. Die hoop ik te mogen leiden.

Om 08.30 uur vindt de eerste Kerstdienst plaats, waarin we in principe dezelfde liturgie volgen als in de tweede dienst om 10.15 uur. In beide diensten wordt het Adventsproject van de kinderen afgesloten door de leiding van de Kindernevendienst. Alleen in de eerste dienst is Frans Dijkstra de organist en begeleidt hij alles in principe.

In de tweede dienst begeleidt voornamelijk Soli Deo Gloria de dienst. Frans Dijkstra neemt dan een drietal momenten voor zijn rekening.

In beide diensten zingen we vooraf een aantal bekende kerstliederen. Om 08.20 uur begint dat voorafgaande aan de eerste dienst. En om 10.05 uur beginnen we in de tweede dienst hiermee.

In mijn bijdrage voor het cluster zorgcentra en aanleunwoningen vindt u een kleine meditatie met het oog op

de slotweken van 2023 en het begin van 2024 en ook dat wat ik u, ook namens mijn vrouw, toewens voor 2024, een toekomst vol van hoop.

Ds. Wim den Braber

Pastoraal werker



Predikant: **Ds. W. den Braber**
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen.

Fijn is het om te merken dat verschillende bewoners van De Hoekstee nu ook vrijdags de weeksluiting hier komen bijwonen. Zo hebben we met een kleine 60 bewoners en vrijwilligers dan een mooi meditatief moment samen. Het rooster voor de eerste helft van 2024 is weer door Alice van der Veen en haar zus gemaakt, zodat we als voorgangers uit verschillende kerken weer weten wanneer we daar mogen voorgaan.

Achter de schermen wordt in de kerk veel werk verzet om alles gaande te houden. Als u zo uw oog laat gaan over alles wat in Kerkvensters gepubliceerd wordt komt u een deel daarvan wel tegen, maar een deel ook niet. Stille werkers, bedankt!

Op 6 december vond de Adventsviering in De Kern plaats en ondertussen wordt er op allerlei plekken in de kerk, op school en daarbuiten, aandacht aan Kerst, en daarmee hopelijk aan de geboorte van Jezus, besteed.

Dit is de laatste keer dit jaar dat u Kerkvensters bezorgd krijgt. De laatste zondag van Advent, de kerstnachtdienst, de kerstdiensten om 08.30 en 10.15 uur, oudjaar, nieuwjaar. Ik hoop dat Kerst voor u het feest wordt waarin het licht sterker is dan de duisternis en dat de momenten van samenzijn u goed mogen doen. Ik doe daar een kleine meditatie bij met als titel: Toekomst vol van hoop.

Toekomst vol van hoop.

In de kerk zijn we de wereld altijd voor. Ons Nieuwjaar begint al met Advent. Tijd van waakzaamheid, verwachting en weten dat in het Kind dat geboren wordt met Kerst onze Toekomst ligt.

Op 1 januari weet de Kerk al van het Kind dat nog geen woord kan zeggen maar zo veelzeggend is. Woorden uit de hemel klinken, lofprijzende herders, profeterende oude mensen in de tempel en een moeder die al deze woorden bewaarde in haar hart.

Ik stel me zo voor dat zij die woorden gedeeld heeft met haar zoon. En dat Hij daarom wist dat Hij in het huis van zijn Vader moest zijn... Dat huis met die vele woningen.

Woorden over Hem en dan een Woord van Hem. En weer bewaarde Maria al deze woorden in haar hart...

De geboorte van Jezus viert is letten op Maria, hoe zij alles haar hart laat binnenkomen.

Maria ervoer dat haar hart volstroomde met inhoud.

We wensen u allemaal een HARTelijk Kerstfeest.

En dat u in 2024 mag gaan voor de inhoud van het geloof. Dat u steeds te midden van alle verontrustende gebeurtenissen in uw eigen leven, in uw omgeving, in ons land en in de wereld, blijft geloven dat God ons HET KIND heeft gezonden. Daarom mogen we vanuit die lijn blijven zeggen: zolang God kinderen onder ons zendt, heeft Hij zich niet van ons afgewend.

Plaatselijk kerknieuws

Omzien naar elkaar

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkampaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Hervormde gemeente

10-12 Dhr. F. Roddenhof

Dhr. G. Boezelman

17-12 Mw. D. Poortier

Dhr. Roddenhof

Vinkenbuurt

10-12 Mw. H. Veldman-Gerrits

17-12 Mw. J.V. Harmsen -Stokman

Gereformeerde kerk

19-11 Dhr. H. Martens

26-11 Mw. J. Veurink-Voortman

26-11 Dhr. J. Salomons

03-12 Mw. D. Nauta-Hogenkamp

10-12 Mw. T. v.d. Meer-Martens

Witharen gebouw Irene

03-12 Dhr. Janssen

10-12 Dhr. Jaspers

17-12 Mw. R. Paarhuis

Gezamenlijke berichten

Van de redactie

Voor u ligt alweer het laatste nummer van het jaar 2023. Het themadeel is verzorgd door de Kindernevendienst. Dit nummer is ook bij de mensen bezorgd die geen abonnement op Kerkvensters hebben. Mocht u na het lezen van dit nummer het komende jaar Kerkvensters willen ontvangen en u bent nog geen abonnee, vult u dan de onderstaande bon in.

Abonnement 'Kerkvensters'

Ja, ik neem een abonnement op 'Kerkvensters'

Voorletters/Naam: _____

Adres: _____

Postcode/Woonplaats: _____

SEPA incasso; abonnementsprijs € 15,00

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Redactie Kerkvensters om 1x per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: Redactie Kerkvensters, inz. abonnement Kerkblad Kerkvensters. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassodatum jaarlijks rond 25 februari.

IBAN:

Kenmerk machtiging Hg: [Lidnr. LRP]178322024

Kenmerk machtiging Gk: [Lidnr. LRP]182122024

Naam rekeninghouder: _____

Datum: _____ Handtekening: _____

Dit formulier opsturen naar:

Redactie Kerkvensters, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Incassant ID Hg: NL65ZZZ302584821940

Incassant ID Gk: NL57ZZZ411490740018

U kunt deze bon ook invullen op de website van onze kerken www.pkn-ommen.nl via het menu item Praktische info/Kerkvensters/Abonnee service. Verder staat hier ook informatie hoe u uw kopij dient aan te leveren, het versijnrooster en de aangepaste digitale versie van Kerkvensters.

Verschijsing Kerkvensters in 2024

Hieronder treft u het verschijsingsrooster van Kerkvensters aan voor het jaar 2024. Wanneer u dit rooster uitknijpt en bewaart, dan kunt u altijd nagaan wanneer u, uw kopij moet aanleveren.

De sluitingsdatum (deadline) is in de week van aanleveren op **dinsdag om 17.00 uur. Alle kopij, die na 17.00 uur binnenkomt, zal niet meer in dat nummer geplaatst worden.**

Wij verzoeken u, uw kopij per e-mail aan te leveren.

Geef bij uw kopij duidelijk aan waar wij uw bericht moeten plaatsen. Bijv. Herv. kerk, Geref. kerk, Gezamenlijke berichten, PaKaN!, etc.

Het rooster is ook gepubliceerd op de website van onze kerken www.pkn-ommen.nl onder Praktische info /Kerkvensters/verschijsingsrooster.

No.	Deadline di	Verschijsint vr	Bijzonderheden
1	2-jan	12-jan	
2	16-jan	26-jan	
3	30-jan	9-feb	
4	13-feb	23-feb	
5	27-feb	8-mrt	
6	12-mrt	22-mrt	Themanummer
7	26-mrt	5-apr	
8	9-apr	19-apr	

9	23-apr	3-mei	
10	7-mei	17-mei	Themanummer
11	21-mei	31-mei	
12	4-jun	14-jun	
13	18-jun	28-jun	
14	9-jul	19-jul	
15	30-jul	9-aug	
16	20-aug	30-aug	Themanummer
17	3-sep	13-sep	
18	17-sep	27-sep	
19	1-okt	11-okt	
20	15-okt	25-okt	
21	29-okt	8-nov	
22	12-nov	22-nov	
23	26-nov	6-dec	
24	10-dec	20-dec	Themanummer

Posters

Posters dienen 5 weken van tevoren te worden ingeleverd. De posters moeten als een **Word document** worden aangeleverd, waarbij de tekst corrigeerbaar moet zijn door de redactie. Zie ook Posters in Kerkvensters op de website

Advertenties

U heeft in Kerkvensters de mogelijkheid om een familieadvertentie te plaatsen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken geef dan duidelijk op waar de rekening naar toe moet (naam/adres/woonplaats). De kosten van een advertentie bedragen € 3,50 per cm.



De redactie van Kerkvensters wenst u allen

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Kerstnachtrondgang Soli Deo Gloria Ommen

Traditiegetrouw speelt het fanfareorkest van SDG Ommen weer kerstliederen in de Kerstnacht van 24 op 25 december. Vanaf 22.30 uur gaan de muzikanten in groepen langs diverse punten in Ommen en omstreken. Rond 0.00 uur komen de groepen samen bij het uitgaan van de Kerstnachtdienst van de Hervormde kerk. Na het spelen van Komt allen tezamen, Stille nacht en het Ere zij God wordt de rondgang voortgezet. Na een korte nachtrust speelt het A-orkest in de dienst van 10.15 uur in de Gereformeerde kerk.

Christiaan van Elburg

Hartelijk dank

Mede dankzij financiële bijdragen van de diaconieën van de kerken in Ommen kon de geluidsinstallatie van Zorgcentrum Oldenhagen onlangs worden vervangen door een nieuwe breed inzetbare installatie. Heel fijn dat het weer mogelijk is om bewoners en bezoekers te laten genieten van alle activiteiten, bijeenkomsten en uiteraard de weeksluitingen. Heel veel dank hiervoor namens bewoners en medewerkers van Oldenhagen.

Debby Kuipers, Coördinator Wijksteunpunt

Postzegels en ansichtkaarten verzamelen

Al jaren verzamelen gemeenteleden ansichtkaarten en postzegels voor het zendingswerk. Wat levert het op? Landelijk brachten de gespaarde postzegels en kaarten op: In 2022: € 31.393,88 In 2021: € 20.382,30

De opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingbond (verhouding 80/20).

Inleveren: in de bus bij de ingang van Pand25, Brugstraat 25 (was Herv. Centrum) of in de bus bij de ingang van De Kern, Bouwstraat 23.

Wat gebeurt er met de kaarten en postzegels?

Deze worden ingeleverd bij het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Vrijwilligers sorteren deze kaarten en postzegels. Dan worden ze verkocht op speciale beurzen en via marktplaats.

Welke postzegels en kaarten hebben waarde?

Alle binnen- en buitenlandse postzegels.

Prentbriefkaarten van steden, landen enz.

Dubbele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van

Rien Poortvliet, Anton Pieck, Rie Kramer e.a.

Unicefkaarten, hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop) en geboortekaartjes.

Geen waarde hebben:

Eigen gemaakte kaarten en kaarten met Kerst- en

Nieuwjaarsgroeten en Van Harte Beterschap.

Gerrit Veurink

Oliebollen en water?

Ja, dat zit zo: wij gaan weer ons best doen de 138 bewoners van het gehandicapentehuis in Sri Lanka te helpen. Het tehuis beleeft zware tijden, want het heeft al maanden niet geregend, de oogst dreigt te mislukken en de waterbron bij het tehuis is opgedroogd. Er wordt nu met man en macht gewerkt om water te halen uit een dichtbij gelegen meer. Geld is nodig voor een waterput, leidingen, een pomp en een grote watertank. Van de ZWO kregen we al een mooie bijdrage en stichting Ayubowan gaf een voorschot. Samen kunnen we het bedrag bij elkaar brengen, als u bij ons oliebollen bestelt gebakken door de warme bakker.

Dat kan door deze QR-code te scannen of ons te bellen.

Oliebollen van ons = water voor hen!

NB Elke cent die onze actie opbrengt komt, na aftrek van de onkosten, bij het goede doel terecht, daarvoor zorgt stichting Ayubowan.

Er is geen strijkstok. Graag tot gauw!

Janny en Symen Wiersma

Henk en Tity Dijkstra



Hervormde gemeente



I believe!?!

Je weet dat God bestaat? Maar hoe geef je hier nou handen en voeten aan in de wereld van nu?

Ben jij hiernaar op zoek? En vind je het gezellig om samen te eten, anderen te ontmoeten, Gods weg te zoeken en samen op zoek te gaan naar antwoorden?

Dan ben je van harte welkom bij 'I believe!?!' Elke maand behandelen we een ander thema. Denk dan onder andere aan vriendschap, leiderschap, liefde, trots en relaties.



Elke laatste zondag van de maand starten we om 18.00 uur met samen eten en sluiten we uiterlijk 21.00 uur af. We ontmoeten elkaar in Pand 25.

Enthousiast? Of heb je nog vragen? App gerust naar: Gerjanne Hekman of Marleen Dunnwind.

College van Kerkrentmeesters

Reserveren Pand25

In de vorige editie van Kerkvensters stond het onjuiste emailadres vermeld voor het reserveren van Pand25. Het juiste emailadres hiervoor is [✉herv-reserveren@pkn-ommen.nl](mailto:herv-reserveren@pkn-ommen.nl).

Huishoudelijk reglement

De laatste hand wordt gelegd aan een huishoudelijk reglement voor Pand25. Zodra deze gereed is, wordt dit in Pand25 gehangen.

Pand25

Pand25 is een pand van de Hervormde gemeente, waarin vanaf januari 2024 vele kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Ook is aangegeven dat er bijeenkomsten met betrekking tot begrafenissen tot 45 personen kunnen plaatsvinden. Daarnaast is de interkerkelijke werkgroep een aantal dagdelen aanwezig. Deze dagdelen zijn bepaald, maar dat kan in de toekomst wijzigen, mochten er op dat moment andere activiteiten moeten plaatsvinden. Uiteraard alles in goed onderling overleg.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

26-11	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 288,68	€ 354,32	€ 195,35

03-12 ochtend	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 112,35	€ 134,95	€ 110,85

Vinkenbuurt	23,85	26,70	
Kerk Vinkenbuurt	27,80		

03-12 avond	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen			€ 287,97

10-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Vinkenbuurt	€ 17,90	€ 19,55	

Kerk Vinkenbuurt	18,25		
------------------	-------	--	--

Giften

Voor de kerk

€ 10,00 via dhr. W. ten Kate

€ 48,00 via ds. H. Dorgelo

Voor de bloemen

€ 20,00 via mw. M. Hekman

€ 20,00 via ds. H. Tiggelaar

Voor de bloemen Vinkenbuurt

€ 20,00 via dhr. en mw. Van den Berg-Hierink

H.V.D. wijk N-W:
€ 5,00, 7x € 10,00 en 3x € 20,00

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

8 januari Wijkraden 1 en 2

Samen een kopje koffie- of theedrinken op 2^e kerstdag?



Vanaf 15.00 uur welkom in
De Kern!
Wilt u ook een kopje soep
mee-eten?

Laat dat dan even weten! ☎ 451206 of

✉ dekern@pkn-ommen.nl of op de intekenlijst.

Openingstijden De Kern tijdens de feestdagen

Tussen Kerst en Oud en Nieuw en de eerste week van januari is
De Kern beperkt open. Dinsdagmorgen koffieinloop is De Kern
gewoon open.

Ontvangen Legaat

We zijn blij dat we uit een legaat €1.000,00 hebben mogen
ontvangen. De gever en de familie willen anoniem blijven.
Via deze weg wil het CvK de dank overbrengen voor dit gebaar.
We zullen dit bedrag een goede bestemming geven.

Het College van Kerkrentmeesters

Nieuw lied bij afkondiging overlijden

Enige jaren terug is afgesproken dat het lied dat we in de
Gereformeerde kerk Ommen/Witharen zingen na afkondiging
van overlijden van een gemeentelid jaarlijks wisselt. Na 'Zij
worden niet vergeten' (lied 731:2) hebben we voor het
komende jaar (tot aan Eeuwigheidszondag 2024) een lied van
Hans Mudde uitgezocht, op de bekende melodie van 'Heer
herinner u de namen' (lied 730).

1. Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij Uw handen opent,
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij Uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan!
2. Laat ons in de stilte groeien
tотdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in Uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht

Het lied is afkomstig uit de bundel Zingend Geloven 8 (2004),
geschreven door ds. Hans Mudde, luthers emeritus predikant,
die woont in Rijswijk. Het lied is een mooi alternatief voor
'Heer herinner u de namen', dat nogal eens als zeer geladen
wordt ervaren. Uitgangspunt zijn woorden uit Jesaja, die ook
vaak als dooptekst worden gebruikt. Zo ontstaat er een
verbinding van het begin en het einde van het menselijk
bestaan.

Frans Dijkstra (taakgroep Eredienst)

Collecten

01-11	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 47,87	€ 142,90	€ 169,04
Witharen	101,05	36,65	
Noaberkerk	83,30		
05-11			
Ommen	€ 265,75	€ 203,00	€ 197,00
Witharen	34,15	29,40	
Noaberkerk		40,45	
12-11			
Ommen	€ 384,07	€ 303,12	€ 338,63
Witharen	34,25	31,50	
Noaberkerk		52,70	
19-11			
Ommen	€ 297,25	€ 266,90	€ 251,25
Witharen	29,70	27,20	
Noaberkerk		42,50	
Lezing avonddienst		129,51	
26-11			
Ommen	€ 407,91	€ 335,68	€ 324,20
Witharen	43,20	36,05	
Noaberkerk		56,60	

Giften

Voor de Kerk
€ 50,00 via ds. K. Jelsma uit dankbaarheid.

Voor de bloemen
€ 30,00 via een contactpersoon.

Hartelijk dank

Vorming

28 december Oud en nieuw wandeling Lazama

De wandelgroep Lazama gaat deze keer wandelen op
donderdag. We verzamelen om 13.30 uur bij restaurant
De Nieuwe Brug, Lemelerweg 13. Zoals gewoonlijk wandelen
we (ontspannen) ongeveer 10 km o.l.v. onze gids Henk
Stegeman. Daarna arriveren we hopelijk rond 16.00 uur weer
bij het restaurant en kunnen we daar voor eigen rekening,
genieten van oliebollen, chocolademelk en/of andere
consumpties. Iedereen is van harte welkom en aanmelding
vooraf is niet nodig. Voor nadere informatie of contact:
Herman Tip

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

Kerstverhaal van Hendrik (door Alex Schuurman)

We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik.
Moe maar voldaan ploffen we neer bij de kachel met een beker
warme chocolademelk. We hebben zojuist een stevige
wandeling gemaakt. Het was ijzig koud buiten, maar toch
wilden we deze kans benutten. Zo vaak gebeurt het niet dat er
zo'n pak sneeuw valt.
'Opa,' hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, 'u houdt
toch ook heel veel van sneeuw?'
Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds
sneeuwvlokken dwarrelen. Ik zuig het beeld in me op: De straat
is vol leven. De lantarenpalen zijn nog net niet aangesprongen

en het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat op jaagt. Mensen haasten zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun luxe kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de sneeuw op te merken.

'Ja, meisje', bevestig ik, 'opa houdt heel veel van sneeuw en vooral met Kerst. Dan moet ik altijd denken aan mijn allereerste, witte Kerst...in 1944'

'Hendrik, Hendrik !' De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. Geërgerd trek ik de warme dekens over mijn oren, totdat het tot me doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet het al weer, het is Kerst. Maar Geertje roept heel enthousiast: 'Er is sneeuw gevallen!' Dat laat ik me geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed uit. Geertje heeft gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al aangekleed en ik hijs me ook snel in mijn warme kleren. Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen tintelen als we klaar zijn met het bouwen van een reusachtige sneeuwpop.

Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat winterpeen achter de hand gehouden. Nu komt ze ons er eentje brengen. 'Zo'n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,' lacht ze vrolijk.

Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten meer. Zelfs op onze boerderij wordt het voedsel nu schaars. Er komen steeds vaker mensen van heinde en ver om bij ons eten te halen. Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, want zij vinden dat we moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel een beetje vreemd, we zijn immers helemaal niet rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten helpen. Daarom twijfel ik nog wat over die winterpeen. Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom ik twijfel, maar het mag echt. Eén winterpeen voor de sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag.

Met z'n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein stukje spek. Ik kan me niet herinneren dat iets me ooit zo goed heeft gesmaakt. Na het eten loop ik naar het raam en schuif voorzichtig een klein stukje van het verduisteringsgordijn opzij. Ik wil nog even een glimp van onze sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn vage silhouet in het maanlicht en ik voel me warm worden van trots.

Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf sneeuwvrij te krijgen, zien we twee mensen naderen. Moeder heeft hen ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen uit in onze warme keuken. Het zijn een vader en zijn zoontje. Met open mond luisteren we naar hun verhaal. Ze komen uit het Westen en zijn al dagen onderweg op zoek naar eten voor hun gezin. Er is in de grote steden bijna niets meer te krijgen, vertellen ze.

Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven vannacht slapen; vooral zoon Kees is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen weer te hervatten.

Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z'n zessen. De gasten vallen op het kerstmaal aan en verzuchten: 'Dit is echt het allerbeste kerstdiner wat we ooit hebben gegeten'.

Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. Thuis wachten een vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten mee voor thuis. Het is niet genoeg, beseft vader, maar er is niet meer. Ik loop met hen naar buiten. Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij vindt hem erg mooi. 'Heb jij die gemaakt?' vraagt hij, 'hij is prachtig, ik heb nog nooit zo'n mooie gezien.' Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar. Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen bijna niet meer kan zien, draai ik me om. Ik kijk recht in het gezicht van de sneeuwpop. Wat staart hij mij opeens verwijtend aan. Gemeen bijna. Zijn zwarte kraalogen loensen en zijn steentjesmond trekt een scheve grijns. Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt vooral door zijn neus, weet ik ineens: de grote, knaloranje peen. In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen. Ik ren zo hard ik kan en roep hard: 'Kees, Kees, wacht!'

Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en ren zonder wat te zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop. Hij ziet er raar uit met dat gapende, zwarte gat in zijn gezicht. Raar, maar hij kijkt niet meer gemeen of verwijtend.

Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen om die rare sneeuwpop, zo hard dat er tranen over onze wangen biggelen.

Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht.

Ik glimlach om de herinnering. En mijn vader en moeder? Ach, wat waren ze trots op ons. En wat ben ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en bezit waren hun rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijkheid. Ze deelden er royaal van uit. Maar dat zal ik haar later wel vertellen, mijn kleindochter van vijf.

Ik sta op. 'Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa en mama eten. En ook tante Geertje.'

Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar de drukke winkels om boodschappen te doen of uren in de keuken te staan, denk ik, terwijl ik de aardappelen schil. Daardoor heb ik mijn dag aan veel waardevoller zaken kunnen besteden. Toch staat mijn gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten. Een diner naar een bijna tachtig jaar oud recept.

Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd. Het staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien...

22 december Adventsconcert Looft den Heer uit Notter

Op deze vrijdag geeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter een adventsconcert in de Dorpskerk in Wierden. Dit jaar zingen wij veel bekende en traditionele Kerstliederen, maar ook een aantal nieuwe liederen.



Medewerkers zijn Ronald IJmker (orgel), Kees de Bruin (piano) en Maurice van Dijk (trompet). De avond staat onder leiding van onze dirigent Jan Quintus Zwart.

Komt u ook om samen met ons uit te kijken naar de komst van Jezus? U bent van harte welkom in de Hervormde Dorpskerk, Burg. J.C. v.d. Bergplein 3 in Wierden. De avond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de kosten.

Wilt u vaker met ons meezingen? Speciaal voor u hebben wij op 8 en 15 januari 2024 twee open repetities. U bent van harte welkom om een keer te proberen of het zingen in een koor bij u past. Onze repetities beginnen om 20.00 uur in het Kulturhus Irene, van Kregtenweg 9 in Notter. Tijdens de pauze zullen we u trakteren op een kopje koffie of thee.

Kijk voor meer informatie over ons koor of onze activiteiten op onze website www.looftdenheer.nl of volg ons op Facebook!

23 december Dickens Concert (rectificatie datum)

Deze zaterdagavond organiseert het fanfareorkest van Soli Deo Gloria een bijzonder concert in de Gereformeerde kerk. Tijdens dit concert wordt u door een groep van Ommer acteurs meegenomen in het bekende verhaal van Charles Dickens over de vrek Scrooge en zijn bediende. Het verhaal wordt afgewisseld met muziekwerken van Kleinkoor Excelsior en het fanfareorkest van SDG. Het concert begint om 20.00 uur en er zijn kosten aan verbonden.

30 december 'Oudejaarsconcert met oliebolletjes'

met Everhard Zwart (orgel) om 15.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17, Lemelerveld. Het volledige programma vindt u op onze site. www.huetink-royalmusic.nl



Reserveren wordt op prijs gesteld:

☎ 0572-371838 / of via de website.

Koffie/thee en een hapje en drankje na afloop. Natuurlijk mag de oliebol niet ontbreken. Er zijn kosten aan verbonden. Graag contant betalen, het is niet mogelijk om te pinnen.

9 januari Uitnodiging

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en belangstellenden hartelijk uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op deze dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Kern. Het thema voor deze middag is: Joods erfgoed in Ommen. Dhr. Gerko Warner zal dit toelichten

Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Wij zien u graag op 9 januari.



13 januari 'Nieuwjaarsconcert'



met 4 muzikanten: Wilbert Magré (piano), Leon Koppelman (panfluit), Jan Rozendaal (orgel) en Rebecca Rozendaal (viool) om 15.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal.

Het volledige programma vindt

u binnenkort op onze site. www.huetink-royalmusic.nl.

Reserveren is gewenst: ☎ 0572-371838 / of via de website.

Er zijn kosten aan verbonden, die contant betaald moeten worden.

7 maart Lezing door Trouw columnist Stevo Akkerman om 20.00 uur in De Kern.

Stevo Akkerman houdt zijn lezing naar aanleiding van zijn boek 'Wat is dan goed?' De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Voor het bijwonen van deze lezing hoeft u niets te betalen.

Daarnaast zijn er 4 avonden van voorbereiding mogelijk op deze lezing. Het bijwonen van deze 4 avonden is niet noodzakelijk om de lezing te kunnen begrijpen. Wel voegt het veel extra's toe. Misschien goed om te zeggen dat deze avonden best wel pittig zijn. Ik ga er van uit dat iedereen zich voldoende heeft voorbereid op elke avond door het opgegeven deel van het boek te hebben gelezen en door voor zichzelf een aantal vragen te hebben beantwoord. Vragen en opdrachten als: Probeer in een aantal zinnen de kern weer te geven wat er in een bepaald hoofdstuk staat. Wat sprak je aan of heeft je aan het denken gezet? Herken je er iets van in je eigen leven? Welke bijbelverhalen of -teksten associeer je met wat je deze keer hebt gelezen?

Na dit eerste deel van elk van de avonden volgt een tweede deel waarin we een aflevering van de tv documentaire 'Wat is dan goed?' gaan bekijken. Deze documentaire is een aanvulling op de tekst die je al in het boek hebt gelezen en heeft in de documentaire een thematische benadering. Nadat we desbetreffende aflevering hebben bekeken buigen we ons over de vraag: Voegde het kijken van deze uitzending iets toe of roept het iets op waar je graag nog eens over wilt doorpraten.

De 4 afleveringen hebben de volgende thema's:

- Verkenning van het thema
- Geweten
- Schaamte
- Verantwoordelijkheid

De bespreking van het boek en de aflevering van de documentaire vinden plaats op de donderdagen: 18 januari en 1, 15 en 19 februari. Voor de bespreking van het boek kun je je opgeven bij ✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat we met Kerst mogen vieren dat Hij naar ons omziet en dit heel duidelijk heeft laten zien in de komst van zijn Zoon Jezus op deze aarde, die de straf voor onze zonden heeft gedragen en daarmee de weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt.



Laten we God danken dat Hij ook nu naar ons omziet in welke situatie dan ook. Dank God dat Hij er altijd voor ons is en wat er in ons leven ook is gebeurd, dat er bij Hem altijd een nieuw begin mogelijk is.



Laten we bidden dat Gods oneindige genade en liefde voor ons, ons ertoe zal brengen zelf ook genadig en liefdevol te zijn naar de mensen die op ons pad komen, door de kracht van de Heilige Geest.



Laten we bidden dat we om mensen heen zullen staan die in deze dagen de pijn van eenzaamheid, ziekte, ruzie, scheiding of gemis extra ervaren. Dat eenieder Gods nabijheid, troost en kracht mag ervaren.



Laten we bidden dat alle activiteiten die met de feestdagen in de kerken plaatsvinden tot zegen en bemoediging van alle aanwezigen zullen zijn en ieder die zich daarvoor inzet Gods zegen en kracht mag ontvangen.



Laten we bidden dat mensen die op zoek zijn naar zingeving of verdieping van hun geloof, zich zullen aanmelden voor de nieuwe Alpha cursus.



Laten we God danken voor alles wat we van Hem mochten ontvangen in het afgelopen jaar en laten we bidden om Gods zegen en leiding door de Heilige Geest voor het nieuwe jaar.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 12 januari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 2 januari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail:

Redactie Kerkvensters

Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaNI : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg

Kerk Hg

Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnwind

Scriba: Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand ✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ☎ 451338

Dhr. H. Kortman

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg

Mw. B. Bijl-Goor

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen

Openingstijden:

Woensdag 13.30-16.00 uur

Donderdag 10.30-12.30 uur

Zaterdag 11.00-15.00 uur

Reserveren: ✉ herv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner

1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerker:

persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Beheerder: Dhr. H.J. Jansen

✉ dekern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur

Kerkdiensten Witharen

Adres: Balkeweg 56, 7738 CP Witharen

Contactgegevens:

✉ witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de Hervormde kerk gebruikt worden.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnwind



Puzzelhoekje

Hallo jongens en meisjes,

Hieronder zien jullie een woordzoeker.
Ik wens jullie fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Woordzoeker



- | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|
| KERSTFEEST | OOSTEN | JOZEF | HERODES |
| AUGUSTUS | STER | JEZUS | HERDERS |
| MENSEN | VELD | MIRRE | MAAGD |
| INSCHRIJVEN | KONING | JODEN | WIEROOK |
| BETLEHEM | MARIA | GOUD | DAVID |
| IMMANUEL | JUDEA | STRO | KRIBBE |
| ENGELN | KOOR | ERE | ZWANGER |
| VREDE | ZOON | KIND | BAREN |
| LEIDSMAN | EZEL | STAL | WIJZEN |
| GEBOREN | HERBERG | | |

www.ebonderwijs.nl

Succes. Willemien Eilander
Oplossingen: ✉ willemien.eilander@ziggo.nl

DE KERN



Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij een lunch, koffietafels en buffetten verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

☎ 0529-451206

✉ dekern@pkn-ommen.n







Kinderkerstfeest

De grote kerst quiz

WANNEER: 2^e KERSTDAG

WAAR: GEREFORMEERDE KERK

START: 10.00 UUR



Met medewerking van:
Kinderkoor Een vrolijk geluid
en een ensemble van
Crescendo

Kerst



met de Noabers



24 December 2023

Gebouw Irene Witharen

inloop met koffie vanaf 9.30

start dienst om 10.00

Met medewerking van

Hanneke Scholten

en

Maud Kleinlugtebeld

Op bugel

en

Freddy Bruins

op orgel

Noaberkerk

WITHAREN



In de stal

'Mensen, mensen, luister goed!'. Daar loopt een boodschapper van de keizer. Hij loopt en roept: 'Mensen, mensen, uw aandacht graag!'. De boodschapper leest wat er op zijn brief geschreven staat. Hij zegt: 'Dit is een speciale boodschap van de keizer. Ga naar de stad waar je familie vandaan komt. Zet je naam daar op een lijst. Zo kan de keizer alle namen tellen en weet hij precies hoeveel mensen er in zijn land wonen!'. De mensen die het horen zuchten. 'Het is heel ver reizen', zegt de één. 'Ik heb toch geen tijd?', zegt een ander. Maar de boodschapper zegt: 'Het is een bevel van de keizer, dus het moet'.

Ook Jozef en Maria moeten op reis. Ze gaan naar Bethlehem, want dat is de stad waar Jozefs familie vandaan komt. Jozef kan best snel lopen, maar Maria niet. Ze heeft een dikke, zware buik. Haar kindje kan elk moment geboren worden. Eindelijk komen ze aan in Bethlehem. Wat is het druk in de stad! Jozef zet zijn naam op de lijst. Hij zet ook de naam van Maria erbij. Met een klein hartje, dat is het kindje dat komen gaat.

Het is tijd om te gaan slapen. Jozef zoekt naar een fijne herberg, dat is een soort hotel. Maar nergens is er plek. 'Waar moeten we dan slapen?', zucht Jozef. De baas van een herberg wijst. 'Er is nog wel een plekje in die stal'. Daar ligt Maria, op een bedje van hooi. Naast haar ligt Jozef. Dan voelt Maria iets in haar buik. 'Het kindje gaat geboren worden', zegt ze.

Die nacht, daar in de stal in Bethlehem, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in de voerbak van de dieren. Dat is zijn bedje voor nu.

Weet je wie er ook wakker zijn die nacht? Het zijn de herders, zij passen op de schapen in het veld. Eerst is het donker en dan is het opeens heel erg licht. Er staat een engel bij de herders. Ze schrikken, maar de engel zegt: 'Wees maar niet bang, ik heb goed nieuws. Jezus is geboren. Jezus, de redder van de wereld! Je zal hem vinden in een stal, in doeken gewikkeld, in de voerbak van de dieren'. Opeens zijn er nog meer engelen.

Ze zingen: 'Ere zij God in de hemel. Vrede op aarde!'.

De herders staan op en ze gaan op weg. Ze vinden de stal en zien het kindje Jezus liggen. Ze vertellen Jozef en Maria precies wat er in de wei is gebeurd. Daarna gaan ze verder. Ze lachen en juichen. Ze zeggen tegen elkaar: 'Hoera, want Jezus is geboren!'



Hoe maak je tijd voor God?

Thomas: "Na het eten gaan we zingen en uit de Bijbel lezen"

Eline: "Bij het eten: Here zegen dit eten en drinken, Amen."

Kun je met praten met God en wat kun je dan zeggen?

Tom: "Ja, met je ogen dicht, je kan wat liefs"

Suze: "Ja, ogen dicht, dan kan je zeggen: lieve God en dan kan je iets zeggen. God zegt niks terug maar kan wel goed luisteren"

Marit en Pip: "Ja, Heer wilt U mij helpen niet verdrietig te zijn? En als ik ga slapen bid ik: Heer wilt U helpen dat ik geen nachtmerries krijg? Als papa en mama weg zijn ga ik dat bidden"



Lichtjes in de boom
en in je leven.
Dat is wat ik je
het liefst wil geven.